



'Ik kan erg genieten van Feyenoord'

Peter R. de Vries

FOTO: TOBIAS KLEIJN

Bestaat het wonder van Salzburg? Het Twitter-bericht van Peter R. de Vries (57), voorafgaand aan de return van Ajax tegen Red Bull Salzburg, houdt het midden tussen hoop en opportunisme. Zoon Royce (24) is stellig, blijkt als we bij hem thuis arriveren. 'Dit wordt een kansloze missie', voorspelt hij. Toch schuiven de twee, zoals altijd, aan voor de wedstrijd. Nou ja, wedstrijd... 'Komen we goed weg, zeg', horen we de vroegere misdaadverslaggever al na drie minuten roepen. Woorden die hij nog vaak kan herhalen.

Zo'n machteloos optreden, dat zijn Ajacieden niet gewend. Al snel vragen we vader en zoon, die deze maand wordt beëdigd als advocaat, daarom maar naar hun nieuwe job: voetbalmakelaar. Transparant, geen dubbele agenda en betrouwbaar; zo staan ze erin. Peter: 'We houden spelers op de hoogte van de geldstromen. Ze worden bij ons niet bedrogen. Johan Derksen noemde dat naïef. *Wil je eigenlijk wel dat die verdorven makelaarswereld verandert?*, denk ik dan.'

Twee jaar geven ze PR Sportmanagement BV. Dan moet het rendabel zijn. Maar kan dat wel zonder netwerk? 'Ik heb criminelen over de hele wereld opgespoord. Denk je dan echt dat ik een willekeurige voorzitter niet weet te vinden?'

Over 'het wonder van Salzburg': het is een wonder dat het bij rust 0-0 is. Red Bull doet datgene waarin De Vries lange tijd zo uitblonk: een opponent volledig ontmaskeren. En daarom praten wij alvast over De Klassieker, waarvoor ze zondags voor de buis zitten. Noodgedwongen. Peter: 'De Kuip is voor mij een *no go area*. Voor Galgenwaard geldt hetzelfde, heb ik ook al eens gelazer gehad. In Rotterdam en Utrecht kan ik niet veilig naar het stadion. Ik ga het noodlot niet tarten. Ik ben er sowieso voorstander van nooit uitfants toe te laten. Het kán niet. Ja, met een enorme politiemacht, maar dan moeten agenten 's maandags weer compenseren. En dan kun jij geen aangifte doen na een inbraak.'

Antipathie richting Rotterdam-Zuid voelen ze niet. Zeker niet op een avond als deze, nu ze ook eens voelen wat het Grote Lijden is. 'Natuurlijk deel ik op Twitter soms een prikkië uit. Als Feyenoord met 1-0 verliest bij RKC, stuur ik: *Jammer dat RKC niet voluit hoefde te gaan*. Een grapje. Want ik kan erg genieten van Feyenoord. Met name van

Graziano Pellè, die ik bij AZ al uitstekend vond.' Royce: 'Het clublied van Feyenoord is ook veel mooier dan dat van Ajax.' Peter: 'Dappere strijders, fier en koen, pff. *Hand in hand kameraden*, dat is een écht clublied.' Royce: 'Ik denk dat een doorsnee Ajax-fan wel het Feyenoord-lied kent, maar een Feyenoorder niet dat van Ajax.'

De spelers van Ajax lijken intussen niet te weten wat ze aan het doen zijn. Eindstand: 3-1. 'Afgedroogd', verzucht senior. 'Martin Jol werd afgebrand toen Ajax kansloos

verloor van Real Madrid. Dit zal wel weer een *leermoment* zijn. Krom natuurlijk. Begrijp me goed: ik hoop dat Frank de Boer nog lang Ajax-trainer blijft, maar je ziet wel hoe belangrijk het is dat je door Johan Cruyff gedekt wordt.'

De Vries is een Piet Keizer-man, altijd al geweest. Reden dat zijn jeugdheld deel uitmaakt van zijn makelaarsbureau. 'Maar we zijn objectief, hoor', bezweert Royce.

'Ook voor Feyenoorders staat onze deur open.' Peter, met een knipoog: 'Als ze dan écht goed zijn, brengen we ze wel naar Ajax.'

TEKST: DENNIS VAN BERGEN

BANKZITTERS



Voetbal kijken, bijna iedereen doet het. Maar hoe beleven prominenten hun ideale voetbalavond? VI kijkt met hen mee.

Deze keer makelaar Peter R. de Vries en zijn zoon Royce.

Wekelijks aantal uren voetbal voor de tv Royce: 'Zeven uur.'

Peter: 'De helft daarvan.'

Favoriete club Allebei: 'Ajax.'

Voetbal International of Studio Voetbal Royce: 'Bij *Studio Voetbal* mis ik een uitgesproken mening. *VI* dus.' Peter: 'Ook *VI*. Al wordt er te veel op de man gespeeld.'

Beste tv-commentator Royce: 'Jeroen Grueter.' Peter: 'Dat was Frank Snoeks, alleen maakt hij er nu te veel een showtje van.'

Slechtste tv-commentator Royce: 'Mijn vader en ik appen elkaar vaak over Evert ten Napel, met zijn *duveltje uit een doosje*.' Peter: 'Hij praat te veel in clichés.'

Mooiste wedstrijd ooit op tv gezien Allebei: 'De WK-finale van 2010, Nederland-Spanje, die we met z'n tweeën keken vanaf de bank.'